



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ

Η επιστολογραφία στην προεκλογική κονίστρα

Ατονη παραμένει η προεκλογική αντιπαράθεση, παρά τα δυναμωτικά που της προσφέρει το τικ τοκ. Αν έστυβε κανείς την καλή του την καρδιά, θα χαρακτήριζε εύθυμα τα βιντεάκια που ανεβάζουν με εφηβική σπουδή όσοι κομματικοί αρχηγοί και υποψήφιοι ευρωβουλευτές αποδεικνύονται πρόθυμοι να εκδιπλώσουν δημόσια όλο το υποκριτικό τους τάλαντο, κατά τις εντολές των επικοινωνιολόγων τους.

Πολιτικός εύχυμα όμως δεν θα τα έλεγε ακόμα κι αν εξαντλούσε τα αποθέματα της αντοχής του στο κακόγουστο και της ανοχής του στο καταγέλαστο. Εξατμίζεται με την πρώτη χρήση, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εντεταλμένων ή εκμισθωμένων «ακολουθών» να τα κρατήσουν σε μια τεχνητή ζωή. Κι άντε μετά να σκαρφιστούν καπνός το ελκυστικό κι ο σεναριογράφος και οι σκηνοθέτες. Είναι τόσο σημειωμένοι και πλαστός ο τικτοκικός αυθορμητισμός των πολιτικών που τους υποχρεώνει να ερωτοτροπούν με τη φαιδρότητα, ενόσω διατυμπανίζουν την αδιαμεσολάβητη γνησιότητα των αισθημάτων τους. Τίποτε όμως δεν φαίνεται ικανό να μειώσει την όρεξη τους να αυτοεκτιθενται. «Κουβέντα να γίνεται και ντόρος», αυτό είναι το δόγμα τους. Τους αρκεί ο ντόρος αυτός, προπάντων αν τον παράγουν «αντικειμενικοί» κλακαδόροι με πρωτοσέλιδα στη διάθεσή τους και όχι απλοί «λαϊκάδοροι», που οφείλουν το όνομά τους όχι στη λαϊκότητα τους, αλλά στη μανία τους να πλουτίζουν με λαϊκίς αναρτήσεις των ειδώλων τους.

Γράμματα στην άμμο

Θρήσκος λαός όπως είμαστε πάντως, και με ακόμα πιο θρήσκα την ηγεσία μας –για τις ανάγκες της κάλπης, ικανής να αλλοτριώνει και δυνατούς χαρακτήρες–, δεν ξαφνιαστήκαμε που ένα από τα κύρια θέματα της προεκλογικής αντιδικίας είναι οι θρυλικές «επιστολές του Ιησού». Από τον ευαγγελιστή Ιωάννη γνωρίζουμε ότι ο Χριστός, στο επεισόδιο με τη μοικαλίδα, «κάτω κύψας τω δακτύλω έγραφεν εις την γην». Και μάλιστα δύο φορές. Τι έγραψε όμως ο Δάσκαλος δεν μας το λέει ο μαθητής ον ηγάπα. Και ομολογώ ότι ξαφνιάστηκα όταν μια ιστοσελίδα ελληνορθόδοξου περιορισμένου μου πρόσφερε το πλήρες κείμενο του επίγειου θεϊκού γραπτού. Αντιγράφω:

«Ο Κύριος έγραψε στην άμμο κάτι απροσδόκητο και αποθαρρυντικό για τους εισαγγελείς της αμαρτωλής γυναίκας.



«Dampen» είναι ο τίτλος της νέας ατομικής έκθεσης του Γιάννη Ευθυμίου που εγκαινιάζεται την προσεχή Παρασκευή 31 Μαΐου στο Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Υδρας. «Σε αυτή τη φάση της δουλειάς μου διερευνώ τα όρια του χαρτοπολιού, ως υλικού αλλά και ως τρόπου έκφρασης και σκέψης», επισημαίνει ο ζωγράφος. Διάρκεια έκθεσης έως τις 27 Ιουνίου.

Τίποτε δεν φαίνεται ικανό να μειώσει την όρεξη των πολιτικών να αυτοεκτιθενται. «Κουβέντα να γίνεται και ντόρος», αυτό είναι το δόγμα τους.

Έγραψε στην άμμο με το δάκτυλο τις πιο κρυφές τους αμαρτίες: Μ(εσούλαμ) Εκλεψε την εκκλησιαστική περιουσία. - Α(σερ) Διέπραξε μοικεία με τη γυναίκα του αδερφού του. Σ(αλούμ) Ψευδόρκησε. Ε(λετ) Χτύπησε τον γονέα του. Α(μαριάχ) Αρπαξε την περιουσία της χήρας. Μ(εράρι) Σοδόμησε. Γ(ορέλ) Προσκύνησε τα είδωλα». Εξί κατηγορητήρια διά χειρός Ιησού. Ή μάλλον διά χειρός του αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς (1880-1956), του «Σέρβου Χρυσοστόμου», που οι Γερμανοί ναζίστές τον είχαν στείλει στο Νταχάου.

Αγνώ αν η αυτοσχεδιαστική ανάγνωση και κατάγραφή των επί της άμμου λέξεων του Ιησού από τον Σέρβο άγιο συζητήθηκε κάποια στιγμή από τους χριστιανούς θεολόγους. Όπως και να 'χει, το αεράκι έβησε τη γραφή του Ναζωραίου στην άμμο όσο εύκολα σβήνει τις εντολές του, διαχρονικά, στην καρδιά πολλών κατ' όνομα (και κατά αστυνομική ταυτότητα παλαιότερα) χριστιανών. Η αφήγηση όμως για έναν Ιησού που δεν έγραψε ποτέ και τίποτε, όπως και ο Σωκράτης, είναι η παραδοσιακή, η συμβατική. Οι «αντισυμβατικοί» ανα-

σκεαστές της Ιστορίας ξέρουν καλύτερα. Ξέρουν τα απόκρυφα και έχουν διαβάσει ακόμα και τα άγραφα. Και τα καπνλεύονται. Ας πούμε υπό μορφή βιβλίων.

Χρόνια και χρόνια διέθετε στο τηλεκονιό του τις «επιστολές του Ιησού» ο Ελληνολυσιαρχης Κυριάκος Βελόπουλος, μαζί με κηραλοκίφες, που γιατρεύουν πάσαν νόσον, πλην της ανοσιότητας. Χρόνια και χρόνια είχε εκπομπές σε δεκάδες κανάλια, σε όλη την Ελλάδα; Στην Κρήτη πήγαίνες; Στα Ιόνια; Στην Μακεδονία (συγγνώμη, «στη Μακεδονία μας», όπως λένε οι λαϊκιστές που «δεν είναι λαϊκιστές»); Στη Θράκη;

Ανοιγες το κουτί και μια στις δυο φορές έπεφτες σ' έναν τηλεέμπορο που προπαγάνδιζε ταυτόχρονα, και με τη χρήση μπόλικων φέικ νιους, τη θεραπευτική αξία προϊόντων του κομπογιαννιτισμού κι των «ελληνοψυχια» του, τυπική «ελληνοψυχία» ακροδεξιού. Στην πραγματικότητα του και οι «επιστολές του Ιησού». Λογικό το ότι έπεσαν στα χέρια του. «Μ' όποιον δάσκαλο καθίσεις...». Ο κάποτε αρχηγός του στο ΛΑΟΣ, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, είχε την ύψιστη τιμή, σε κάποια Θεοφάνια, να θρονιαστεί στην κεφαλή του το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, εν είδει περιστεράς. Ε, ολίγη ευλογία θα πέρασε και στους μαθητές του.

Κι όμως. Τόσα χρόνια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ουδέν εγνώριζε για την παραθρησκευτική δράση του αδερφοποιητού δύο εκ των στενότερων (και κεντροδεξιότερων) συνεργατών του, του Μάκη Βορίδη και του Αδωνη Γεωργιάδη.

Έπρεπε να φτάσουμε λίγο πριν από τις ευρωεκλογές για να δείξει ενοχλημένος. Και μάλιστα εν ονόματι της αγνής πίστης, και όχι επειδή τα γκάλοπ δείχνουν το κόμμα του Βελόπουλου ανεβασμένο στις τάξεις του «κινήματος της περικεφαλαίας».

«Το να πουλός χειρόγραφο του Ιησού είναι πράξη μέγιστης πολιτικής εξαπάτησης», δήλωσε λοιπόν, με πολυετή καθυστέρηση, ο πρωθυπουργός, διεκδικώντας για λογαριασμό του κόμματός του τον τίτλο της ανιδιοτελούς ευσέβειας. Με την ίδια χαμογελαστή αμετροπέπεια που διεκδικεί καθετί το αξιοσέβαστο, τον τίτλο του πιο αντιλαϊκιστή πολιτικού λ.χ., ή του αγνότερου εκ των αγνών πατριωτών, εκείνου που δεν ρίχνει τα εθνικά θέματα στον μύλο των βλεψείων του.

Είναι λοιπόν «μέγιστος πολιτικός απατεώνας» και ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. Αδωνη Γεωργιάδης, αφού και αυτός πουλούσε «χειρόγραφο του Ιησού»; Όχι, μας εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αρκετά ικανός ψευδολόγος. Ο υπουργός που ανέλαβε να αποπεφώσει το λειψάνο του ΕΣΥ, ενόσω μάλιστα ρητορεύει περί «ενισχύσεως» του, πουλούσε ότι, πουλούσε «για να ζήσει ην οικογένειά του». Ο νόμος της αγοράς τον εξανάγκασε να διαφημίσει (με βαριά καρδιά και καμψό μεγάλο) τα «χειρόγραφο του Ιησού» ή το φαιτό βιβλίο του Πλεύρη πατρός. Ο καπλικός ενθουσιασμός του («τα λιγουρεύεστε») ήταν ψεύτικος.

Ο πρωθυπουργός πάντως αδιαφόρησε. Έχει δώσει συχωροκάρτι στον Γεωργιάδη και για πολύ βαρύτερα ατοπήματα. Επιρρασιμένος μάλιστα από το όλο επιστολογραφικό κλίμα, συνέταξε επιστολή προς την «αγαπητή Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν», με θέμα την «εισαγόμενη» ακρίβεια. Και με μία και μόνο κίνησή του αφύπνισε την κοιμημένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατατρόμαξε τις πολυεθνικές, τσάκισε τους κερδοσκόπους, μείωσε την τιμή του πετρελαίου κίνησης στις Κυκλάδες από 1,821 σε 1,940 (είδατε οι συμβολικές χρονολογίες;), ξαναμαναγκαινίασε το μετρό της Θεσσαλονίκης, απάντησε στον Νίκο Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές και συνέτριψε όσους εμμένουν λαϊκιστικά στα Τέμπη και στην Πύλο. Οι μέρες έως την κάλπη λιγοστεύουν. Και πάλι όμως προλαβαίνουμε να βρούμε επιτέλους τον τάφο του Μεγαλέξανδρου και εντός του χειρόγραφου επιστολές του στρατηλάτη προς Κυριακόν τινα. Με θέμα τους τον αριθμό 33.